

Buurt 7 en de Nachtwacht



© Ingrid de Groot

Met rode sjerp en zwarte hoed: Frans Banninck Cocq, woonde op Singel 140.

BUURTBORREL Ontmoet je buurtgenoten in Die Port van Cleve, elke laatste maandag van de maand vanaf 17.00 uur en praat verder tijdens de prettig geprijsde maaltijd.

25 maart ■ 29 april ■ 27 mei ■ 24 juni ■

De Dametjes

EEN DIENST-
MAAGD TUSSEN DE
SCHUTTERS OP DE
NACHTWACHT?

ZE IS
REMBRANDTS
MUZE, SUFFIE!



Els Willems

Deze variatie op de titel van het prachtige boekje van Gabri van Tussenbroek: *Amsterdam en de Nachtwacht* is gerechtvaardigd, omdat vrijwel alle afgebeelde schutters uit onze buurt afkomstig blijken te zijn.

Om precies te zijn, zij woonden in het gebied pal ten noorden van de Nieuwe Kerk, tot de (korte)Lijnbaansteeg -Nieuwe Nieuwstraat- Onze Lieve Vrouwesteeg, oost-west begrensd door Damrak en Singel. Vrijwel allemaal woonden ze daar, in de toenmalige burgerwijk II. Hun huizen zijn voor een groot deel gesloopt voor het grootwinkelbedrijf. Alleen de twee commandanten, die ten voeten uit werden afgebeeld op het schilderij, hadden een stekje daarbuiten gevonden. Zij woonden in de nog steeds bestaande dubbelbrede panden aan de nieuwe chiquere grachten. Kapitein Frans Banninck Cocq in De Dolfijn (Singel 140-142) en Luitenant Willem van Ruytenburch in het Blauwe Huis (Herengracht 196-198).

In de oude stad woonde arm en rijk door elkaar heen. De huizen aan de Nieuwendijk en Damrak waren vanouds groter en duurder, maar direct om de hoek waren de overbevolkte stegen en sloppen met slechte hygiënische toestanden. Omdat het grachtenwater ondrinkbaar was, dronk men regenwater of bier. Het moet toen ongelooflijk druk zijn geweest in de wijk met al die bewoners en neringdoenden. Van de achttien geïdentificeerde mannen op de Nachtwacht waren er acht actief in de lakenhandel, de anderen waren koopman, wijnhandelaar, kruidenier of makelaar. Zij behoorden niet tot de top van de Amsterdamse handelselite, maar waren wel geslaagde burgers, zij konden wel honderd gulden missen om zich te laten schilderen.

De Amsterdamse schutterij was de burgerwacht van de stad, zij zorgden voor verdediging en voor handhaving van de openbare orde. Schutterijen waren per wijk georganiseerd en ontwikkelden zich tot sociale verenigingen (een soort stadsdorp?), waar

ambachtslieden en elite met elkaar omgingen. Zij ontmoetten elkaar in de doelen, om de schietkunst te oefenen, te vergaderen of gewoon om een drankje te halen. De Oude Doelen-, de Voetboog- en de Handboogstraat herinneren aan de eerste oefenplekken; rond 1630 verhuisden de schutters naar een nieuwe zaal aan de Nieuwe Doelenstraat. Deze grote zaal van de Kloveniersdoelen, ook in gebruik voor feesten en partijen, was in 1642 gedecoreerd met zes grote schuttersstukken, waaronder de Nachtwacht.

Rembrandt schilderde de groep in actie, maar de afgebeelde personen hebben nooit tegelijk deel uitgemaakt van de compagnie. Immers, musketier Leijdeckers (met helm vlak achter de luitenant) was al eind 1640 overleden en Jan van der Heede (in het rood op de voorgrond) was op dat moment nog geen burger van Amsterdam. In 1653 is op het schilderij een schild toegevoegd, waarop de namen staan van de mannen die mee hebben betaald. Twee daarvan hadden pech, zij werden weggesneden bij de verhuizing van het schilderij naar het stadhuis op de Dam. Tamboer Jacob Jorisz daarentegen staat wel op het schilderij, maar niet op het schild, hij betaalde niet mee. Dit alles en veel meer is te lezen in bovengenoemd boek.

Rembrandt woonde nooit in Buurt 7, hij werd er wel (tijdelijk) begraven, 350 jaar geleden, in een huurgraf in de Westerkerk. Daar lagen Hendrickje en Titus al.

Gabri van Tussenbroek is genomineerd voor de Kleio Klasseprijs 2019 van de VGN (een onderwijsprijs). Er kan nog tot 14 maart worden gestemd. Doen! <https://www.vgnkleio.nl/2018/stem-voor-de-kleio-klasseprijs-2019/>

DE DURF EN MOED VAN WIJ

Voor de overname van onze *benauwde veste* door de wallen-wiet-en-wafel maffia, met in hun kielzog de onbenullige massatoerist, waren de boekhoudende stadsbesturen Oost-Indisch doof. Pas afgelopen maart (2018) nadat 'de burger had gesproken' kreeg het een warm gehoor in het nieuwe College van B&W. In *Een nieuwe lente een nieuw geluid* vind je een vitaal programma, dat een herstel van harmonie, saamhorigheid én balans in het stadshart voorstaat.

Een ambitieuze opgave waarvoor allereerst het vermarkten door de gemeente van het 'rendementsproduct' (!) *Amsterdam* op de schop moest. Na jaren prominent aanwezig te zijn geweest op het Museumplein als klimrek voor *selfies*, hadden wij *Amsterdam*, een paar dagen na het raadsbesluit, het symbool van de monocultuur, afgeschud. Wat een verontwaardigde toerist de reactie ontlokte: 'Nu zullen er geen toeristen meer komen.' Zo snel kan dat gaan.

De eerste paukenslag voor ónze buurt was de vergunningen intrekken voor aanlegsteigers in de Prinsen-, Egelantiers- en Keizersgracht, een proef om de drukte op het water en de overbelaste steiger voor het Anne Frankhuis te beteugelen, die zelf waarschijnlijk ook geen verlengingspermissie krijgt.

Sharon Dijkstra (PvdA) maakte dit heugelijke feit voor kritische toehoorders in de Rode Hoed bekend. Voor het volgende programmapunt: steigers van oppermachtige rondvaartrederijen uit de binnenstad verleggen, is moed, daadkracht en uithoudingsvermogen nodig. Het meest nijpende probleem is echter het stuurloos geraakte vastgoedbestand. Zelfs het Kadaster, van oudsher het betrouwbaarste huizenbezitregister, is door wisselingen en ingewikkelde constructies van namen en adressen ondoorzichtig geworden. Dat de gemeente nu onderzoek instelt naar de verwevenheid van boven- en onderwereld is een menslievend streven, maar de Endstra-triade op de Zuidas is daar even immuun voor als toetsingen aan (bibob)wetten en controleurs, die bij hen tevergeefs pogen boetes binnen te harken. Ze weten zelfs zonder weerstand peeskamertjesnachtarrieven door te drukken in de totale huizenmarkt als 'marktconform'. Wellicht komt het herstel van de woning-misbruikmisère dichterbij door Laurens Ivens' (SP) verbod van Airbnb-verhuur op de Wallen, in de Kinkerbuurt en onze Haarlemmerstraat. De plicht van zelfbewoning én een veto tegen alle rebellerende 'luchtbedden'-cowboys is het enige wapen tegen huisjesmelkers, maffia én massatoerist. Goed zo jongens, dat is stratego !!!

Monument voor de slachtoffers van het bombardement op de Blauwburgwal

Fred Geukes Foppen

~ Het vervolg ~



Hoek Herengracht-Blauwburgwal

Het goede nieuws. De eigenaar van het hoekpand - eens het hoofdkantoor van *Matagalpa*, waar om vijf voor elf op 11 mei 1940 nog het bruine café van Jan Pelle, de banketbakkerswinkel Nollen, de winkel van de broers Schippefelt stond - heeft toestemming gegeven. De gedenksteen met de 44 namen mag in de gevel aan de Blauwburgwal geplaatst worden.

Nog meer goed nieuws. De steenhouwer heeft de hardstenen plaat in de gevel beoordeeld. De kwaliteit is uitstekend. De namen kunnen erin gebeiteld worden. De buurtgenoten hebben een brief ontvangen over de voortgang van ons initiatief.

Maar...verschillende instanties bij de gemeente moeten ook goedkeuring geven en dat gaat heel, heel langzaam. Het buurtcomité is zeer actief, de datum van 11 mei komt steeds dichterbij. Iedereen die contact kan leggen met gemeentelijke instanties en met de deelraad wordt om hulp gevraagd.

Pas als we zeker weten dat alle goedkeuringen binnen zijn, gaat het buurtcomité geld inzamelen voor het monument, er is ongeveer € 10.000 nodig. Buurtbewoners helpen graag, want na de brief aan de bewoners van de Blauwburgwal en omgeving, zijn al toezeggingen voor bijdragen binnengekomen. Niet alleen door *crowdfunding* via privépersonen en bedrijven, maar ook met subsidies van de gemeente willen we de gedenksteen financieren om de 44 "vergeten" slachtoffers te herdenken. Subsidies zijn aangevraagd, maar ook dat kost veel tijd.

In de tussentijd is de tekst voor een boek geschreven *Bommen op de Blauwburgwal*. Alle 44 slachtoffers komen daarin aan bod. Het zesjarige meisje dat op de hoek van de Blauwburgwal en Langestraat speelde, de zestienjarige winkeljuffrouw die postzegels ging kopen, de achtentwintigjarige sergeant bij het KNIL, die een boot zocht om weer terug te gaan naar zijn gezin in Soerabaja. Ook buurtgenoten, die op Blauwburgwal 2, 16, 20, 23 en 25, Herengracht 101, 105 en 107, Langestraat 34 en 80, Noorderkerkstraat 16 en Noordermarkt 36 woonden. In het boek wordt de Blauwburgwal beschreven zoals die toen was en hoe die daarna herbouwd is.

Wordt vervolgd

BIJ AANKOOP ECM
GRATIS BARISTA WORKSHOP
 VOOR 2 PERSONEN



ERKEND
ECM
DEALER




TOT ZIENS IN ONZE SHOWROOM
 STROMARKT 15
 AMSTERDAM-COFFEE-EXPERIENCE.NL
 020 363 93 22

Onze Lieve Vrouwekerk

Drie kerkgenootschappen onder één dak

Hans Bergmans

Op de plek waar een oude suikerraffinaderij in vlammen was opgegaan, stichtte de rooms-katholieke Congregatie van de Redemptoristen in 1850 een klooster. Vier jaar later, in het begin van de rooms-katholieke emancipatie, werd op Keizersgracht 220 de huidige kerk in gebruik genomen. Het werd de eerste grote neogotische kerk van Amsterdam. Opvallend in dit rijksmonument zijn de vele neogotische elementen en het rijk gedecoreerd gepolychromeerd interieur.

Ok interessant is de recente geschiedenis. Hier gaan drie gemeenschappen ter kerke: de Syrisch-orthodoxen, de rooms-katholieken en de Surinaams-katholieken. Aan dit arrangement ging wel wat vooraf. In 1985 besloten de Redemptoristen uit Amsterdam te vertrekken en boden de kerk aan het bisdom Haarlem aan. Deze kon vanwege geldgebrek niet op het aanbod ingaan. De Syrisch-orthodoxe kerk was wel geïnteresseerd en kon de financiering rondkrijgen. Toen alles in kannen en kruiken was, werden de parochianen op de hoogte gesteld. Deze waren overrompeld door de totaal onverwachte ontwikkeling. Terwijl zij in woede de kerk drie weken bezet hielden, stapten ze naar de rechter. Deze kon de verkoop niet ongedaan maken, maar oordeelde dat de katholieke gemeenschap, wanneer mogelijk, het recht op gebruik zou krijgen. Na een gewenningsperiode werkte dit compromis tot ieders tevredenheid.

De Syrisch-orthodoxe kerk van Antiochië is, naar eigen overtuiging, de eerste kerk van het christendom en werd ca. 38 na Christus door apostel Petrus gesticht. Deze oriëntaals-orthodoxe kerk is zowel in het Midden-Oosten als daarbuiten actief. In Nederland zijn er 11 parochies, het merendeel in Twente. De liturgie is in het Aramees, een Semitische taal die ook door Jezus Christus werd gesproken. De zondagsdienst wordt in het Aramees en het Nederlands gehouden; de teksten worden in beide talen op schermen geprojecteerd. In de zondagsdienst gaat Pastor Saliba Antonios voor, bijgestaan door twee groepen mannen die afwisselend bidden. Op het grote gordijn dat halverwege het altaar hangt zijn kleurrijke afbeeldingen geborduurd, zoals de tronende Maria met kind. De mannen zitten rechts, de vrouwen links en er zijn opvallend veel kinderen, waarvan velen gekleed in blauw/witte gewaden.

De rooms-katholieke gemeenschap, die zowel een Nederlandse als een internationale component heeft, wordt geleid door Rector Rafael Ojeda. De hoogmis, opgeluisterd door het *Sint Alphonsuskoor*, heeft op zondagochtend plaats. De drukst bezochte mis is de



Interieur van de Onze Lieve Vrouwekerk aan de Keizersgracht

Engelstalige, die bijgewoond wordt door gelovigen uit 58 landen. In het voormalige klooster bevindt zich een kapel die dagelijks geopend is en waar op zondag de mis in het Italiaans gelezen wordt. Hier is ook een oecumenisch ontmoetingscentrum.

De Surinaamse katholieke gemeenschap heeft een lange band met de OLV-kerk. In 1866 vertrok van hieruit de eerste groep Redemptoristen naar Suriname om de missie te beoefenen. Men kan zeggen dat de Redemptoristen in Suriname het katholicisme op de kaart hebben gezet. Het Surinaamse karakter van de kerk komt o.a. in taal, zang en kleding tot uiting. De kerk, onder leiding van Pater Igno Osterhaus, speelt een belangrijke rol in de Surinaamse gemeenschap in Amsterdam.

Greenwoods
Engels Theehuis & Shop
Ontbijt • Lunch • High tea

Singel 103, 1012 VG Amsterdam

info@greenwoods.eu
www.greenwoods.eu
Tel: 020-6237071

Singel 91 by B.O.T.C.
BOS OTTEN TRADING COMPANY
LET THERE BE LIGHT!

• LAMPS • WINERACKS • STATUES • MIRRORS • BAGS • GIFTS •

Singel 110 • 1015 AE Amsterdam • OPEN Fri - Sun 12:00 - 18:00
M 0031 (0)6 5473 3552 • info@singel91.nl • www.singel91.nl

Peruaanse levenskracht en -vreugde



Marijke Winnubst



© Ingrid de Groot

Maria Elena Bautista in haar praktijkruimte

In haar fraaie praktijkruimte in het souterrain van het Brouwersgracht pand, valt het daglicht door een plafondvenster op een murale afbeelding van een maagdelijk woud als een meditatieve groene oceaan. Elena Bautista zet kommetjes lichtgekleurde cocathee op tafel met de duiding dat je er meer energie van krijgt. Een dikke zwarte vlecht valt over haar gillet, een kleurenwonder met stiksels en kraaltjes over een witte broderie blouse.

Het ademt allemaal een exotische sfeer van een vooruitgeschoven verhaal. Want wat bezielt een nazaat van het Inca-rijk haar grote familie in het kleurrijke Peru in te ruilen voor de somber gestemde, grauwe Lage Landen?

Eerst voert ze me naar het zuidelijke bergstadje Juliaca, dichtbij de grens met Bolivia, op een adembenemende hoogte van 4000 meter in het Andesgebergte, waar ze opgroeide. Trots toont ze me een foto van haar grootmoeder, begiftigd met de leeftijd van 106 jaar, nog steeds kloekmoedig omringd door haar kinderschaar.

‘Laatst vertelde mijn moeder toen ik voor het eerst een gringo met blauwe ogen zag, ik hem verrukt moest aanraken en voelen.’ Zij monstert me met een blik of ik wel begrijp dat haar Nederlandse levenspartner dus niet uit de wolken komt vallen. ‘Maar toen werd mijn vader vermoord, doodgeschoten door de maffia, hoe heet dat... *smokkelaarsbende*, ja. Vader was commissaris van politie... **niet corrupt?** nee precies, hij was streng, maar goudeerlijk.’

Als ook nog door een klasgenote van haar zusje wordt gefluisterd dat zij zal volgen, besluit de moeder met haar tien kinderen als een dief in de nacht te vluchten en onder te duiken in de miljoenenstad Lima, waar ze in een beperkte ruimte van één kamer terecht komen. Weer is de moeder het lichtende voorbeeld, die hen voedt met normen en waarden en zorgt dat het gezin niet onttaardt. Zij ging naar een school speciaal voor politiekinderen, leerde Engels en deed later een korte studie economie. Om aan geld te komen verkocht ze geïmporteerde Amerikaanse kleding. Maar haar droom was de wereld te verkennen en haar familie in Australië en London te bezoeken.

Waarom dan Amsterdam? ‘Het was de liefde, ontmoet tijdens een tussenstop’ lacht ze ‘bovendien is hij net een Inca, dol op aardappels’. Zijn ouders waren op leeftijd en kwamen bij hen inwonen, nadat zij het huis in Bloemendaal hadden verkocht en wij het monument Brouwersgracht 39-41 kochten en verbouwden. Als schoondochter koesterde en verpleegde ze hen als eigen familie.

Dit is in vogelvlucht het levensverhaal van iemand die ondertussen tig-jaar tussen ons in woont en werkt als natuurgeneeskundig therapeute in haar eigen praktijk. Op haar website belooft ze *Peruaanse levensvreugde en de weg te wijzen naar balans, energie en levenskracht*. Geen loze belofte, want buiten gekomen voel ik me inderdaad als herboren en vol positieve energie. Of was het toch *de mate de coca?*

<https://praktijk-sumita.nl/>



DE APOTHEEK VAN AMSTERDAM:
CENTRAAL, FLEXIBEL EN VEELZIJDIG.

7 dagen
per week
open

Maandag - Vrijdag
7:30 - 21:00
Donderdag tot 22:00
Zaterdag - Zondag
10:00 - 20:00



Dokters Recepten en
nood medicatie 24/7 te
verkrijgen via onze afhaal
automaat.

Amsterdam CS - De Ruijterkade 24A

Follow us

www.amsterdamcentralpharmacy.nl

Totale vrijheid van Descartes

Hanna Lantinga

In welk ander land kan men genieten van een zo totale vrijheid? schreef de Franse filosoof René Descartes in 1631 vanuit de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden naar Jean-Louis Guez de Balzac.

Het is te lezen op een gevelsteen aan het huis op Westermarkt 6, een historisch monument uit 1624 met een verborgen erotische geschiedenis, ware het niet dat Descartes zelf met wiskundige precisie noteerde dat hij in dit huis op zondag 15 oktober 1634 een kind verwekte bij Helena Jans, huishoudster van zijn huisbaas. In Deventer beviel zij op 19 juli 1635 van Francine, die in de Hervormde Kerk werd gedoopt als dochter van Reijer Jochems, waarmee de filosoof haar als zijn kind erkende. Maar geen huwelijk, Helena protestant en hij katholiek, daarom? Om het standverschil? Of om onder de radar te blijven en zijn baanbrekend wetenschappelijk werk niet nog moeilijker te maken? Hoe ook, een betere periode begon, een gezinsleven met zijn nichtje Francine en huishoudster Helena. Nog in 1633 had hij, somberend over het huisarrest van Galilei, zijn *Le Monde* niet aan de openbaarheid prijsgegeven. Maar tijdens Helena's gevorderde zwangerschap, bracht Descartes drie inspirerende ochtenden in Amsterdam door met Constantijn Huygens en in 1637 verscheen zijn debuut *Discours de la Méthode*, waarin hij de grondslagen legde voor kritisch rationeel denken, een fundamentele wending in de opkomende wetenschappen.

*Quel autre pays où l'on puisse jouir
d'une liberté si entière?*

Geboren in Frankrijk had hij alle boeken bestudeerd, maar geen kennis gevonden. Op zijn zwerftocht door Europa, lezend *het boek van de wereld* evenmin. In 1628 aangekomen in Nederland laafde hij zich aan de wetenschappen in Franeker, Leiden, Utrecht, wisselde vaak van adres en genoot ervan op te gaan in de massa van Amsterdam. Hij ontleedt kadavers, gehaald bij een slager in de Kalverstraat, waar hij in 1630 woonde. Van een koeienoog maakt hij een camera obscura voor onderzoek naar breking van het licht. Intussen schildert Rembrandt een menselijk kadaver in de anatomische les, bezingt Vondel de gekroonde spits van de afgebouwde Westerkerk en wordt in de Waterloopleinbuurt de filosoof Spinoza geboren, dit alles in de dertiger jaren van de 17^e eeuw.

Van Spinoza staan in Amsterdam twee standbeelden. Van Descartes rest de gevelsteen aan het huis van zijn grensoverschrijdend gedrag



Woonhuis (met witte rolgordijnen) waar Descartes gedurende de zomer van 1634 heeft gewoond. Aldus de tekst op de plaquette.

en een slechte reputatie door de idee van scheiding van lichaam en ziel. Maar tijden veranderen. Onlangs was in de Rode Hoed een opwaarderende lezing over Descartes. En hij figureert positief in *Descartes in Amsterdam* van Hans Dooremalen en Guinevere Glasfurd's *De Woorden in haar Hand*, gelezen door buurtgenoten.

Is Helena een #Metoo kwestie? Waarschijnlijk niet, Descartes had plezier in intelligente vrouwen, wilde zijn dochter Francine een goede opleiding geven en wanneer zij, vijf jaar oud, aan roodvonk overlijdt, wendt hij zich bedroefd af van de medische wetenschappen. Weinig is bekend over Helena, maar van Elisabeth van de Palts en koningin Christina weten we: Descartes was geïnteresseerd in hun denken.

Koffiemachines voor particulier en bedrijf

jura
GEAUTORISEERD JURA DEALER

TOT ZIENS IN ONZE SHOWROOM
STROMARKT 15
(NAAST DE KOEPELKERK)
JURA-AMSTERDAM.NL
020 363 93 22

CAFÉ DEL MAR
FAIR TRADE KOFFIE

Smit, Ouwwerker
Juweliers en diamantairs

Al meer dan 45 jaar de buurtjuwelier in het hartje van Amsterdam.

Voor al uw reparaties & Nieuw-werk van goud en zilver.

Tevens verkoop van diverse merken horloges en trouwringen.

De koffie staat altijd klaar!

www.smitouwerker.nl

Dinsdag t/m Zaterdag van 9.00 tot 17.00 • tel: 020-6238125 • Singel 320 • 1016 AE Amsterdam

AMSTERDAM 1870

HULSCHER'S

FAMOUS STEAK – PREMIUM GRILL – SEAFOOD BAR

IEDERE LAATSTE MAANDAG
VAN DE MAAND
EEN GEZELLIGE BUURTBORREL

BEZOEK ONZE WEBSITE
VOOR ONZE
LIVE MUZIEKAVONDEN

NIEUWEZIJD'S VOORBURGWAL 178, AMSTERDAM | 020 714 2930 | WWW.HULSCHERS.COM

www.ch-ontwerp.nl

boeken, huisstijl, logo en meer
nu ook voor filmpjes
(promotie, sollicitatie etc.)

Voor uw gehele media pakket!

MEDIA SERVICES

DR & BV

- Drukwerk
- Advies
- Ontwerp
- Print
- Mailing

Elementenstraat 12
1014 AR Amsterdam
020 411 66 40
info@drdvms.nl • www.drdvms.nl

GRIP OP UW LEVEN

Steun als het even niet meer gaat

CentraM biedt ondersteuning:

- bij het omgaan met geld(problemen)
- bij het zo lang mogelijk gezond en zelfstandig thuis blijven wonen
- bij problemen in relaties en een veilig thuis
- voor mantelzorgers

CentraM ondersteunt en verbindt bewoners en geeft informatie & advies. U kunt altijd gratis bij CentraM terecht, een verwijzing is niet nodig.

Contact: **020-557 33 38**
tussen 9 en 12 uur.
U kunt ook langs komen bij een van onze Pluspunten in de buurt.

maatschappelijke dienstverlening

Voor meer informatie en adressen kijk op onze website: www.centram.nl

MEER NAAR BUITEN?

Eindeloze mogelijkheden als vrijwilliger

Maak een afspraak of kijk op onze website!
www.vca.nu/centrum | 020-5301220

Vrijwilligers Centrum Amsterdam

Joselito

TAPAS | CAFÉ

NIEUWENDIJK 2
1012 MK AMSTERDAM
TEL: +31 (0)20 622 7678
WWW.JOSELITO.NL
JOSELITO.AMSTERDAM@GMAIL.COM

AANDACHT DIE JE OGEN VERDIENEN

Brillen
Contactlenzen

RALPH OPTIEK Westerstraat 9
1015 LT Amsterdam 020-7370743
info@ralphoptiek.nl

GRACHTENPANDEN

De verwerving van een grachtenhuis geeft een geluksgevoel. Wie dit heeft beleefd, zal het eerste moment nooit vergeten. Pauline van de Ven in Grachtenhuis en Wilco Kalbfleisch in Woongroep aan de gracht, maken ons deelgenoot van hun ervaringen.

De Coöperatieve Vereniging koopt in 1971 Keizersgracht 35. In het bedrijfspand, waar tot voor kort uniformen werden genaaid, was één keuken en beperkt sanitair.



STADSDORPBUURT7

Jaarvergadering op **2 april 2019 om 16 uur** in de Noorderkerk.

Op de agenda: jaarstukken, discussie over de uitslag van de Stadsdorp enquête en na afloop bijpraten met buurtgenoten bij de borrel.

Iedereen is welkom. **Voor informatie over StadsdorpBuurt7** www.stadsdorpbuurt7.nl.

Groepswonen betekent veel tandenborstels in één beker en heel veel vergaderen. Na dertig jaar verandering van tijdgeest voldoet een Vereniging van Eigenaren beter. Zelfs de vroeger gemeenschappelijke tuin kwam bij het beneden-achter appartement. Meer historie van het huis en van de (naaste) omgeving wordt door Kalbfleisch beschreven. Het aardige boekje is te bestellen voor € 10,- (wkalb@mail.com)

Schuin daar tegenover staat het grachtenhuis van Pauline van de Ven. Zij schrijft een roman, niet in de ik-vorm, meneer en mevrouw Deen zijn de eigenaren. Een jaar na aankoop blijkt funderingsherstel overduidelijk noodzakelijk en veel meer dan dat. Ruim een jaar zijn ze hun huis kwijt aan bouwvolk (overal vandaan), waarmee mevrouw Deen toch een band opbouwt. Koffie en ijsjes helpen daarbij. Er is en gaat van alles mis, verrotte balken (nieuwe uit Canada), asbest, lekkende



© Ingrid de Groot

pompput ..., je wilt het niet meemaken, maar wel lezen. Via de boekhandel.

Prijs € 22,50

VRAGEN EN KLACHTEN OPENBARE RUIMTE

GBIED WEST:

Gebiedscoördinator Barbera Lavell: blavell@amsterdam.nl, tel. 06 306 95 193

Gebiedsbeheerder Ad Vrijhoef: a.vrijhoef@amsterdam.nl, tel. 06 513 99583

Gebiedsbeheerder Ron Onsia: r.onsia@amsterdam.nl, tel. 06 129 90 705

GBIED 1012:

Gebiedscoördinator Joris Bokhove, j.bokhove@amsterdam.nl, tel. 06 13696031

Gebiedsbeheerder Roel Plugge, r.plugge@amsterdam.nl, tel. 06 517 14 579

Omgevingsmanager: Chris Seinen, c.seinen@amsterdam.nl, tel. 06 288 83 440

Via www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/melding-or/ kunt u via een formulier klachten rechtstreeks melden.

COLOFON

Redactieleden

Hans Bergmans tel. 624 00 34

Ingrid de Groot (foto's) tel. 428 96 00

Hanna Lantinga tel. 662 03 35

Ina Wilbrink tel. 624 49 48

Els Willems tel. 622 64 37

Marijke Winnubst tel. 623 06 05

Eindredactie, correspondentie- en kopijadres

Gemma Crijns tel. 422 64 16

e-mail: buurtkrant7@gmail.com

Advertenties

Hans Bergmans tel. 624 00 34

e-mail: hans@wbergmans.nl

Bezorging

Nanny Truijens tel. 06 14 77 68 75

Wijkraadsleden

Myriam Corzelijs tel. 06 46 29 82 62

Sven Pinck tel. 685 46 96

of 06 50 69 09 36

WESTERKERK NIEUWS

Uitgebreide informatie www.westerkerk.nl

De binnenkant van de Westerkerk wordt gerestaureerd. Vanwege deze restauratie zal de Westerkerk vanaf 28 januari 2019 gesloten zijn voor publiek. Onder andere zal het stucwerk vervangen gaan worden. De kerk wordt in de breedte gescheiden door een schot. De eerste paar maanden vinden de kerkdiensten plaats aan de zijde van de Keizersgracht, terwijl de Prinsengrachtzijde dan gerestaureerd wordt. Waarschijnlijk wordt vanaf juli de andere kant onder handen genomen, waarbij de toegang via de toren dan weer opengaat voor publiek. Half november moet alles zo goed als klaar zijn. Behalve de kerkdiensten vinden er de komende periode geen andere activiteiten plaats.



Drukker en Lay Out

Media Services DR & DV, Amsterdam,
CH Grafisch Ontwerp, ch-ontwerp.nl

Opplage 5300

Rekeningnummer:

IBAN NL66INGB0002341576

t.n.v. BUURTKRANT ZEVEN, Amsterdam

Penningmeester: Els Willems

Volgende krant | juni 2019

Sluitingsdatum advertenties:

15 april 2019

Kopij vóór 15 april 2019 sturen naar de eindredactie.

Openingstijden
ma 13.00 - 17.30 uur
di tm za 10.30 - 17.30 uur
info@afstap.nl
www.afstap.nl
Volledige collectie Rowan-garens en Addi brei- en haaknaalden

Oude Leliestraat 12
1015 AW Amsterdam
tel: 020 - 62 31 445
drie minuten lopen van de Dam

Wasserij en Stomerij **SNEEUWWIT**
(sedert 1939)

Wast, strijkt en stoomt ook voor u

Rob en Hanni Berger
Oude Leliestraat 11
1016 BD Amsterdam
Tel. (020) 624 05 49
info@wasserij.sneeuw Wit.nl
www.facebook.com/wasserij.sneeuw Wit

NUTTIGE NUMMERS

ALARM

Alarmnummer Ambulance - Brandweer - Politie spoed	112
Politie niet spoedeisend/aangifte diefstal	0900-88 44
Centrale doktersdienst (werkdagen)	592 34 34
Centrale doktersdienst (nacht)	088-30030 600
Eerste Hulp O.L.V.G.	599 30 16

GEMEENTE

Algemeen Informatienummer Amsterdam	14 020
Parkeerbeheer Dienst Stadtoezicht	553 05 21
Klachten bestrating (openbare ruimte)	551 95 55
Meldpunt overlast centrum/terrassen/horeca/personen	14 020
Algemene klachtenlijn/milieuklachtenlijn	421 45 67
Openbare verlichting	14 020
Meldpunt discriminatie	638 55 51
Meldpunt overlast te water - ook voor putzuigdienst/storingen www.waternet.nl - 24 uur per dag	0900-93 94
Melden overlast vakantieverblijf: ga naar website: www.overlastvakantieverhuur.nl	
Reiniging - grofvuil	256 35 55
Zwerfvuil, parkeren, bestrating: stuur via whatsapp een foto naar 06 44440650	
Anonieme melding klacht (bijv. burengerucht)	0800-70 00
Meldpunt vliegtuigoverlast	601 55 55

HULPDIENSTEN EN ADVIES

Hulplijn Amsterdam	675 75 75
Gemeentelijke Ombudsman	625 99 99
Advies/Steunpunt Huiselijk geweld	611 60 27
Wijkcentrum d'Oude Stad	638 22 05
Kindertelefoon [gratis]	0800-04 32
Juridisch Loket	0900-80 20
Stichting !Woon	523 01 30
Stichting !Woon team Centrum	523 01 10
Thuiszorg Amsterdam	0900-95 51
Centrum v/h Blankenberg Stichting	557 33 33
Blokkeren bankpassen en pincodes	0800-03 13
Dierenambulance	0900-210 00 00
Ongedierte Bestrijding GG&GD	555 56 00
Geluidsoverlast Schiphol	601 55 55
Bureau Brandveiligheid	555 66 66
Liander, storingen gas en electriciteit	0800-9009
Sociaal Loket (Zorg & Samenleven, Participatie, Zorg & Overlast, Taalwijzer)	256 48 00
Stadsdorp Buurt Zeven:	06 4625 64 12
Comité Westelijke Grachtengordel:	
e-mail: info@westelijkegrachtengordel.nl	

BUURTREGISSEURS en GEBIEDBEHEERDERS

Gebiedbeheerder Stadshart Noord - Roeland Plugge	06 517 14 5 79
e-mail: rplugge@centrum.amsterdam.nl	
Gebiedbeheerder Westelijke Grachtengordel - Ad Vrijhoef	06 513 99 583
e-mail: a.vrijhoef@amsterdam.nl	
Buurtregisseurs Koepelkwartier - Corinne Kouwenberg	06 11534420
e-mail: corinne.kouwenberg@politie.nl	
Sandra Lammers	06 11913696
e-mail: sandra.lammers@politie.nl	
Chris Merks	06 200 35 225
e-mail: christiaan.merks@politie.nl	
Buurtregisseur Westelijke Grachtengordel, Peter Neerings	06 107 63 019
e-mail: peter.neerings@politie.nl	
Winkelstraatmanager Raadhuisstraat/Westermarkt: Moheb Alecozy, moheb@alecozyconsult.nl	06 52 55 60 66

DE ANJELIER BV

VOOR AL UW ELEKTRISCHE APPARATUUR, SINDS 1919

Al 4 generaties lang uw vaste leverancier voor:



Inleverpunt
Lever hier oude apparaten en lampen in!

- WASMACHINES
- DROGERS
- KOEL & VRIESKASTEN
- STOFZUIGERS
- STOFZAKKEN
- ONDERDELEN
- SMART-TV



open : Ma t/m Za
Anjeliersstraat 10-14
1015NH A'dam



- USB STICKS
- BATTERIJEN

- eigen reparatie- & installatie-dienst
- gratis thuisbezorging
- persoonlijke service



Wij leveren ook inbouw-apparatuur!
020-6245412
www.anjelieramsterdam.nl

ISLAND BOEKHOLT



Binnen- en buitenlandse kranten tijdschriften
Nederlandse en vertaalde literatuur
Engelstalige literatuur
Poëzie
Zwangerschap en opvoeding
Kinderboeken
Thrillers en science fiction
Reisboeken en kaarten
Woordenboeken
Mens en maatschappij
Politiek en geschiedenis

OPENINGSTIJDEN

maandag	9.00 - 18.30
dinsdag	9.00 - 18.30
woensdag	9.00 - 18.30
donderdag	9.00 - 18.30
vrijdag	9.00 - 18.30
zaterdag	9.00 - 18.00
zondag	11.00 - 15.00

WESTERSTRAAT 15 1015 LT AMSTERDAM
TEL 020 6389252

islandboekholt@gmail.com
www.islandboekholt.nl



APOTHEEK SPUISTRAAT

Spuistraat 239c (boven het OLVG)

Openingstijden: Maandag t/m Vrijdag van 08.30 - 17.30



Een persoonlijk gesprek over uw medicijnen?

VRAAG EEN PERSOONLIJK GESPREK AAN BIJ SERVICE APOTHEEK SPUISTRAAT!

Gebruikt u meer dan vijf medicijnen? En bent u ouder dan 65 jaar? Dan komt u wellicht in aanmerking voor een medicatiebeoordeling.

Hierbij gaat u in gesprek met uw apotheker over uw medicijnen. Het doel hiervan is het gebruik van uw medicijnen te optimaliseren. Zo blijft uw medicijngebruik veilig en effectief! Heeft u hier behoefte aan? Vraag een gesprek aan bij Apotheek Spuistraat met uw apotheker: **Bob Roest.**

Is een medicatiebeoordeling iets voor u? Kom langs en vraag het uw apotheker! Uiteraard bent u ook welkom voor al uw andere (medicatie) vragen!

't Goede Soet

handgemaakte bonbons
dagelijks vers gebak

Mireille Krützmann

Keizersgracht 95
1015 CH Amsterdam

tel. 020 - 4208807
gsm. 06 - 41422019
fax. 020 - 6222842

De Linnen Heren

outlet in hotellinnen

verkoop van nieuw hotellinnen voor thuis, uw bed & breakfast en airbnb tegen outletprijzen

herenstraat 21, 1015 BZ, Amsterdam